



S

LANGEN KIKKERS EN NACHTRUST/ SNAKES, FROGS AND A GOOD NIGHT'S REST

Gijs van Aken

'Slangen in huis kunnen alleen dan, als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Een belangrijke voorwaarde is dat de huisgenoten ermee akkoord gaan dat er slangen gehouden worden. Als daar principieel bezwaar tegen bestaat, kan men beter van deze liefhebberij afzien'. Dit schrijft de auteur Werner Frank in zijn boekje *Slangen in het terrarium*. Uiteraard heb ik zijn advies opgevolgd en uitgebreid met vrouw en kinderen gesproken vóór aanschaf van mijn eerste slangen.

Omdat de weerstand van huisgenoten bij aanschaf van slangen over het algemeen het grootst is, kon ik zonder overleg (en zonder problemen) uitbreiden met een koppel luipaardgekkos. De gekko's waren leuk en ik wilde er nog wel wat anders bij. Opnieuw zonder overleg kwam ik thuis aanzetten met vijf jonge koraalteenboomkikkers (*Litorea caerulea*). Leuke diertjes zijn dat.

De volgende drie nachten was de hond onrustig. Janken, blaffen en de trap maar op en af. Drie nachten achtereen heeft mijn vrouw me het bed uit gezet om te kijken wat er aan de hand was (we hebben al jaren de afspraak dat zij eruit gaat voor de kinderen en ik voor de inbrekers). Steeds bleek alles rustig en steeds kreeg de hond op z'n kop.

De derde nacht kreeg ik pas in de gaten dat de hond onrustig was van het kwaken en springen van de boomkikkers. Na drie nachten slecht slapen was de keuze niet moeilijk. De boomkikkers werden meteen de volgende dag teruggebracht.

'You can keep snakes at home but only when you meet their basic needs. A primary condition for keeping snakes, is the approval of housemates. If anyone has objections to the keeping of snakes, it's better not to start keeping snakes'. Quotations like this one can be found in every beginner's book on snakes.

Of course I followed this advice and discussed keeping snakes with my wife and children in great detail before purchasing my first *Elaphe guttata*. Because the resistance of housemates is generally greater when purchasing snakes, I bought a couple of Leopard Geckos (*Eublepharis macularius*) without prior discussion and without problems afterwards.

I enjoyed keeping the Leopard Geckos and decided to buy Frogs too. Again without any discussion I came home with five young Tree Frogs (*Litorea caerulea*). Nice animals to look at!

That night our dog became restless. He ran up and down the stairs all the time while he was howling and barking for three nights in a row. My wife did send me out of bed to look for a reason (years ago we agreed that she would leave the bed for our children and I would leave the bed for burglars). Each time all seemed to be in good order and each night I became angrier at our dog.

On the third night I noticed that the dog become restless with the croaks and the jumping of the frogs. After three sleepless nights the decision was not hard to make: the frogs were taken back immediately the next day.



Moraal van dit verhaal: overleg, bij aanschaf van nieuwe dieren niet alleen met je huisgenoten, maar ook met de hond. Dat is goed voor je nachtrust.

The moral of the story: discuss the purchase of a new animal not only with your housemates but with the dog as well. For the benefit of your night's rest.

Translation: Marcel Schepers
Corrections: Mark Wootten

